

Voor meer aanvaarding en optimisme...

WILLOW (Wilg)



Bepaalde mensen in onze maatschappij hebben het minder goed dan anderen. Sommigen hebben nu eenmaal meer tegenslagen, minder financiële mogelijkheden of een minder soliede gezondheid dan anderen. Als men daardoor verbitterd, haatdragend of een echte zwartkijker is, dan kan de bloesem van willow hulp bieden. Volgens Dr Bach leert die ons vredig ons lot te aanvaarden en met een meer positieve en dankbare instelling voor de dag te komen.

Wrokkige verbittering

We moeten in het bijzonder aan de bloesem van de wilg denken bij verbitterde personen die overhoop liggen met hun levenslot. Er is weinig terecht gekomen van de idealen en verwachtingen die ze

ooit hebben gekoesterd en ze voelen zich nu een slachtoffer van het noodlot. De schuld of verantwoordelijkheid voor hun minder gunstige situatie leggen ze stevast bij anderen. Niet zelden lopen ze constant te mopperen, zijn ze voor het minste beledigd en ergeren ze zich aan alles en nog wat. Soms gaat het zelfs om venijnige of haatdragende personen.

Zwartkijker en spelbederver

Willow past zeer goed voor de zwartkijker die slechts oog heeft voor de negatieve kanten van het leven. Zijn gedachten zijn negatief tot ronduit destructief. Zelfs als het met hem een stuk beter gaat, bijvoorbeeld in het verloop van een ziekte, zal hij dat toch niet willen toegeven. Ook kan hij niet begrijpen dat anderen zo onbekommerd en blij door het leven kunnen stappen. Vaak tracht hij het goede humeur of het optimisme van een ander te ondermijnen. En eigenlijk gunt hij een ander zijn beter lot, geluk of gezondheid gewoon niet. Als je hem wilt helpen, is hij niet alleen veeleisend, hij vindt de hulp maar vanzelfsprekend en kent er geen dankbaarheid voor. Geen wonder dat een persoon in een negatieve willow-toestand steeds eenzamer en meer verbitterd wordt.

Aanvaarding en optimisme

Dankzij de bloesem van de wilg kan men inzien dat men niet het slachtoffer van het noodlot is, maar zal men zijn lot beter accepteren en er zelf de verantwoordelijkheid voor nemen. Men beseft ook dat men met een goede instelling en probeert handelen zelf over heel wat mogelijkheden beschikt om zijn toekomst een gunstiger wending te geven. Men krijgt meer rust en vertrouwen in een positieve afloop.



**DE BLOESEMREMEDIES VAN LADRÔME:
UW TERECHTE KEUZE!**

- exact aangemaakt volgens de voorschriften van Dr Bach
- met bloesems uit de ongerepte Oostelijke Pyreneeën en de beschermde Drômestreek
- als enige van een biologische kwaliteit (label: Ecocert)
- gestabiliseerd op een biologische cognac en niet op ethanol!



ladrôme, ook sinds jaren uw vertrouwen waard als leverancier van biologische verse plantentincturen, essentiële oliën, kruidenthees en fyto-aromatische complexen.

info@mannavita.be www.drome-provence.com

WANNEER KAN MEN AAN WILLOW DENKEN?

- bij personen die altijd herhalen: “waar heb ik dat nu weer verdiend?”, “waarom moet mij dat overkomen?”
- bij personen die zich steeds onrechtvaardig behandeld voelen, die zich steeds beklagen
- bij pessimisten die slechts oog hebben voor de negatieve aspecten van het leven
- bij personen met een constant smeulende woede of ergernis, die niet tot uitbarsting komt
- als bij herstel van een ziekte slechts met tegenzin toegegeven wordt dat het beter gaat met hen
- bij veeleisende personen die nemen zonder te geven en zonder te danken
- bij spelbedervers die niet kunnen begrijpen dat andere mensen opgewekt of positief ingesteld zijn